

רינה דודאי*

שְׂכֹחַ, זְכוֹר, שְׂכֹחַ: ¹

שְׂכַחַה זְיִכְרוֹן בַּהֲתַמּוּדוֹת פּוֹאֲטִית עַם הַטְּרַאוּמָה שֶׁל הַשּׂוֹאָה

כבר באודיסיאה² אודיסיאוס מנהל מאבק איתנים שלא לשכוח את איתקה, המקום שממנו בא ואליו חתר לחזור. המפגשים שלו עם הלוטוס, קירקה, הסירנות וקליפסו היו בבחינת מפגשי חניכה במאבק זה. עבור הומירוס, הייתה השכחה שיכחת הבית והמולדת, שממנה נגזר אובדנו של ה"אני" הפרטי והקולקטיבי. במובן זה האפוס ההומירי מייצג את מאבקה של האנושות, ובמיוחד התרבות המערבית, להנציח את הזיכרון כמרכיב מרכזי והכרחי של התרבות. השכחה נחשבת כמתקפה על מהימנותו ואמינותו של הזיכרון, כפגם בכושרו של האדם להתמודד עם המציאות, וכפועל יוצא מכך, כמושא לכיבוש מחדש על ידי הזיכרון. אך האם זו תמונה נאמנה של תפקיד השכחה בעיצובו של ה"אני"? או שמא יש לשכחה תפקיד אקטיבי ומהותי בגיבושה ושמירתה של הזהות העצמית והקולקטיבית?

בספרו תהום הנשייה אומר מארק אוז'ה (Augé):

Memories are crafted by oblivion as the outlines of the shore are created by the sea ... oblivion is the life force of memory and remembrance is its product³

במטאפורה זו, שבה מדומה השכחה לים והזיכרון ליבשה, אוז'ה משרטט את גבולות הזיכרון באמצעות השכחה. לטענתו, כשם שהים הוא המעצב את קווי המתאר של החוף, כך גם השכחה היא המעצבת את הזיכרון, וממילא היא הכוח המניע שלו. בטיעון של אוז'ה, יחסי הגומלין בין הים לחוף, כמו גם בין השכחה לזיכרון, הפוכים למה שאנו רגילים אליהם: הים מגדיר את גבולות היבשה והשכחה את גבולות הזיכרון. באופן כזה, שיח המתמקד

* תודות לידין דודאי על הפניות למקורות מתחום חקר הזיכרון, ולזהבה כספי ולפנינה שירב על הערותיהן המאירות.

1 יהודה עמיחי, פתוח סגור פתוח (ירושלים ותל-אביב, 1998) 177. © כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן. (להלן: עמיחי).

2 הומירוס, אודיסיאה (תל אביב, 1987).

3 Marc Augé, *Oblivion* (Minneapolis and London [1998], 2004) 20–21.

בזיכרון ואינו מביא בחשבון את מערכת היחסים הדיאלקטית שבין זיכרון לשכחה, לוקה בחסר. במאמרו "כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה"⁴ כותב פרידריך ניטשה (Nietzsche) על חשיבותה של השכחה בחיי האדם ובחיי עם. הטענה המרכזית שלו מתייחסת לשני מאפיינים חשובים הנוגעים לתכולתו ולמידת גמישותו של הזיכרון האנושי. לדבריו בגדר הנמנע הוא לחיות בכלל בלי שכחה.⁵ כשם שהאדם אינו יכול לחיות ללא שינה כך אין הוא יכול לחיות ללא שכחה. לדבריו, יש לעסוק בשיעור הנכון של היחסים בין השכחה ובין הזיכרון:

כדי לקבוע שיעור זה, ולאחר מכן ובעזרתו גם את הגבול, שבו מן ההכרח לשכוח את אשר עבר, כדי שלא יהפוך לשמש קברנו של ההווה, מן הדין שנדע בדיוק מה מידת יכולתם הפלאסטית של אדם, של עם, של תרבות; כוונתי בזאת ליכולת צמיחתם העצמית, היכולת לעצב מחדש ולסגל לעצמם את מה שעבר ומה שזר, לרפא פצעים, להשלים את אשר אבד, ולחדש מתוך עצמם צורה לאשר נמחקה צורתו... כל אלה... מותנים בכך שבעליהם ידעו יפה בעת הנכונה לשכוח ממש כשם שידעו להיזכר בעת הנכונה... היסוד הבלתי היסטורי וההיסטורי שניהם כאחת דרושים לבריאותם של פרט, של עם ושל תרבות.⁶

לטענתו של ניטשה, עיסוק מוגזם בזיכרון מקבע את ההווה והופך אותו לבית קברות של העתיד. כדי לצמוח ולעצב עתיד חדש, מתחייבת לדבריו גישה אחרת אל זיכרון העבר: שכחה אקטיבית. היכולת הגמישה לעיצוב העתיד דורשת יחס נכון בין מידת הזכירה ומידת השכחה, כלומר שכחה אקטיבית מחייבת זיכרון סלקטיבי והכרה בכך שכדי להשתחרר משללאות העבר ולעצב עתיד חדש, יש לתת מקום לשכחה של חלקים מהעבר. בדבריו מרחיק ניטשה אף יותר, ורואה במקום של השכחה את מקורות היצירה של האדם. זהו המקום שממנו ניתן לדלות את כוחות הנפש היוצרים:

האדם חדל להיות אדם מחמת גודש ההיסטוריה וללא מעטה של היסוד הבלתי-היסטורי מעולם לא היה מתחיל... ואף-על-פי-כן מצב זה – בלתי היסטורי, סותר להיסטורי מתוך-תוכו – הלא הוא רחם... לכל מעשה נכון; ולא ישיגו לא אומן את יצירתו, לא מצביא את ניצחוננו, לא עם את חירותו, מבלי שהיו משתוקקים ושואפים להם מתוך מצב בלתי-היסטורי אשר כזה.⁷

כיוון אחר להתבוננות בשכחה ניתן למצוא בפרדיגמה הפסיכואנליטית, שם נחקרו מנגנוני השכחה לא כמנגנונים המאפשרים לעצב מחדש את העתיד לאור שכחה חלקית של העבר, אלא כשומרי הסף של הנפש, כמנגנוני הגנה, כמו הדחקה למשל, שתפקידם לשמור על הנפש

4 פרידריך ניטשה, "כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים", דמדומי שחר (תל אביב [1876-1873], 2000) 100-11.

5 שם 18.

6 שם 18-19.

7 שם 21.

מפני דחפים וזיכרונות טראומתיים. בסוף המאה ה-19, משהחל המחקר הפסיכואנליטי, לא עסק מחקר זה בזיכרון, כי אם בשכחה.⁸ פסיכולוגים מוקדמים פיתחו מודלים לבחינת האפקטים של הזיכרונות הטראומתיים על הנפש. פייר ז'אנה (Janet)⁹ הבחין בין זיכרון "טראומתי" לבין זיכרון "נראטיבי". לדעתו, זיכרון טראומתי הוא נוקשה, בלתי משתנה וקיים לעצמו. אין לו מרכיב חברתי והוא נותר בתוך מערכת הייצוגים הפנימית של הסובייקט. ז'אנה דיבר על ה"תת-מודע", שם נרשמות החוויות הטראומטיות ללא מודעות, תוך השפעה על החישה, המצב הרגשי וההתנהגות של חווה הטראומה.¹⁰ בשנים 1896-1892 המשיך פרויד לפתח את הרעיון של ז'אנה על ה"תת-מודע", שם נאגרות החוויות הרגשיות הטעונות, המקודדות ברשת חלופית לתודעה. העניין בשכחה, שנקשר בעיקר למצבי טראומה והיסטריה, יצא מן ההנחה שחוויות כואבות מתקיימות כזיכרונות מודחקים ועל כן, באופן פרדוקסאלי, בלתי זכירים.¹¹ פרויד הציע טיפול נפשי באמצעות שיקום הזיכרונות המודחקים. הרעיון שלו היה שהשכחה עוטפת ומגינה על חלק גדול מעברו הטראומתי של האדם, וכי דווקא החלק הלא זכיר הוא החלק המכריע עבור האדם.¹² לטענת פרויד, העבר הטראומתי, שהשכחה מגינה עליו וממסכת אותו, נדחק אל הלא-מודע, שאינו נגיש לזיכרון. פרויד טען שכל החוויות של חיי אדם נרשמות במקום כלשהו בנפש, מחכות לרגע שבו הלא מודע, המתפקד כשומר הסף של זיכרונות אלה, יאפשר את שחרורם ממצב ההדחקה שלהם.¹³

טראומה מוגדרת כאירוע המערור חוויה רגשית שלילית, חריגה בעצמתה, שלסובייקט אין דרך לשלבה ולהטמיע אותה בסיפור חייו.¹⁴ במקרים רבים נושאת בחובה הטראומה פרדוקס מזור: בזמן התרחשותו של האירוע הטראומתי, אין עקבות של רישומים רגשיים חריפים הנחקקים בנפש. במקום זאת נפער ריק, חלל גדול. הטראומה גורמת למצב של הלם שבו הנפש כאילו מורדמת – האירועים נרשמים, אבל לא מתוך מודעות מלאה. החוויה הטראומטית נקלטת, נרשמת ומאוחסנת כזיכרון חבוי, המקבל את תוקפו רק במקום ובזמן אחרים.¹⁵ ההתנסות הטראומטית היא מפגש עם הבלתי מובן, שתוצאתו היא אימה, חוסר

Juliet Mitchell, "Memory and Psychoanalysis," *Memory*, eds. Patricia Fara and Karalyn 8
Patterson (Cambridge, 1998) 100.

Pierre Janet, cited from Bessel van der Kolk and Onno van der Hart, "The Intrusive Past: 9
The Flexibility of Memory and the Engraving of Trauma," *Trauma: Explorations in Memory*,
ed. Cathy Caruth (Baltimore and London, 1995) 159.

שם 10
163.

Sigmund Freud, "The Neuro-Psychoses of Defence" (1894) S.E. 3 41–61; Sigmund Freud, 11
"Repression" (1915) S.E. 14 146–158; Barbara A. Misztal, *Theories of Social Remembering*
(Maidenhead, Philadelphia, 2003) 139–154.

Sigmund Freud, "Repression" (1915) S.E. 14 146–158; I. Hacking, *Rewriting the Soul* 12
(Princeton, NJ, 1995).

Misztal 141. 13

Jean Laplanche and J. Bernard Pontalis, *The Language of Psychoanalysis* (New-York, 1973). 14

Cathy Caruth, "Trauma: Explorations in Memory," *Trauma: Explorations in Memory*, ed. Cathy 15
Caruth (Baltimore and London, 1995); Cathy Caruth, *Unclaimed Experience* (Baltimore and
London, 1996); Dori Laub, "Bearing Witness, or the Vicissitudes of Listening," *Testimony*,

אונים ואלם. בספרו השוקעים והניצולים כתב פרימו לוי כי "מי שראו את תחתית התופת, את הגורגון, לא שבו כדי לספר על כך, או אם שבו, חזרו אילמים".¹⁶ סיפורו של העד הניצול רדוף על ידי סיפור הטראומה הכאוטי, החתום בתהום הנשייה. ליוטאר מדבר על מושג ה"דיפרנד" (differend). ה"דיפרנד" הוא מצב לשוני שבו משהו שצריך להיות בר-ביטוי אינו מגיע לכלל ביטוי. "השתיקה", אומר ז'אן פרנסואה ליוטאר (Lyotard) בהתייחסו לייצוגי השואה בשפה, "היא סימן שמשוהו נשאר בלתי הגוי".¹⁷ גם ג'ורג'יו אגמבן (Agamben), בספרו מה שנותר מאושוויץ, טוען שהעדות על השואה מכילה בתוך הליבה של עצמה לקונה: הניצולים נושאים בלבם עדות טראומתית כל-כך, עד שאין הם מסוגלים לתת לה ביטוי אפילו לעצמם. לכן, לדעת אגמבן, התייחסות לעדות של ניצול מחייבת התייחסות והקשבה לאותה לקונה.¹⁸ לה קפרה, בספרו לכתוב היסטוריה לכתוב טראומה,¹⁹ המתייחס לליוטאר ואחרים, מעלה את מושג ה"יתר", המופיע בהקשר של אירועי קיצון טראומטיים. בלבה של ההתנסות הטראומתית, טוען לה קפרה, קיים יתר (excess), החומק מכל ייצוג ומנכיח את הטראומה בחוסר היכולת לדבר אותה.²⁰

מהו מעמדה של אותה לקונה, שאין לה ביטוי, יתר החומק מכל ייצוג, הדיפרנד? האם ניתן לקשר אותם אל תהום הנשייה, שכולה שכחה? האם יש לאותה שכחה תפקיד מיוחד בזיכרון הטראומה? מוריס בלאנשו (Blanchot), בספרו הכתיבה אודות האסון,²¹ מתייחס לשאלות אלה ומציע כי אין להתייחס לשכחה כחולשה או כישלון, כהיעדר או כריק, אלא כנקודת התחלה, סימן למשהו שלא נרשם אבל בכל זאת הותיר עקבות.²² מתוך כל העולה עד כה ניתן לראות כי השכחה אינה עשויה מקשה אחת והיא מוגדרת ומתפקדת באופנים שונים ובזיקה שונה לזיכרון. במאמר אציג שלושה סוגים של שכחה המתייחסים לחוויה טראומתית: שכחה עמוקה; שכחה מבלתי; ושכחה מרפה, קטרטית. כל סוג יוסבר ויודגם באמצעות טקסטים פואטיים שונים. הטקסט האחרון שיודגם בכל סוג שכחה ינותח בהרחבה, ויעסוק בשאלת האסטרטגיות של השפה הפואטית בייצוג סוג שכחה זה. אדגים את טיעוני באמצעות טקסטים פואטיים משל יהודה עמיחי, דן פגיס, אידה פינק, ויסלבה שימבורסקה וחיים גורי.

Shoshana Felman and Dori Laub (New York and London, 1992); van der Kolk and van der

Hart 158–182; ג'ודית לואיס הרמן, טראומה והחלמה (תל אביב [1992], 1994).

16 פרימו לוי, השוקעים והניצולים (תל אביב [1986], 1991) 64.

17 Jean François Lyotard, *The Differend: Phrases in Dispute* (Minneapolis, 1988) 56–57.

18 ג'ורג'יו אגמבן, מה שנותר מאושוויץ (תל אביב, 2007).

19 דומיניק לה קפרה, לכתוב היסטוריה לכתוב טראומה (תל אביב [2001], 2006).

20 עמוס גולדברג, הקדמה, שם, 15; לה קפרה 50, 119–121.

21 Maurice Blanchot, *The Writing of the Disaster* (Lincoln [1980], 1995).

22 שם 85.

1. שכחה עמוקה: שקיעה בתוך הטראומה

ומי יזכור את הזוכרים (שיר מס' 10)²³ / יהודה עמיחי

ומי יזכר? ובמה משמרים זכרון? במה משמרים בכלל בעולם,
משמרים במלח ובסכר, בחם גבה ובהקפאה עמקה
באטימה מחלטת, ביבוש וחניטה.
אבל שמור הזכרון הטוב ביותר הוא
לשמרו בתוך השכחה שאף זכירה אחת
לא תוכל לעולם לחדר לתוכה ולהפריע את מנוחת הנצח
של הזכרון.

משירו של יהודה עמיחי עולה טענה מעניינת אודות הזיכרון. עמיחי מציג קטלוג של חומרי שימור מלאכותיים, שבאמצעותם ניתן לשמר זיכרון. הוא מתחיל מחומרי שימור המאריכים את "חיי המדף" בתחום המזון (מלח, סוכר, חום גבוה והקפאה עמוקה), ועובר לאמצעי שימור המשמרים צורות קיום (אטימה, ייבוש וחניטה). אבל, הלכה למעשה, על פי עמיחי, הדרך לשמר את הזיכרון בצורה האותנטית ביותר שלו היא ב"תוך השכחה". זאת, כדי שאף זכירה אחת לא תפריע את מנוחת הנצח של הזיכרון. בדבריו משרטט עמיחי את יחסי הגומלין בין זכירה ושכחה כיחסי גומלין שבהם, באופן פרדוקסאלי אבל טוטאלי, הזיכרון משומר היטב רק במצב שבו אין הוא מתופעל, כלומר אינו עולה על פני השטח, אלא נותר קפוא ואטום בתוך השכחה המוחלטת.

למעשה, לאינטואיציה פרדוקסאלית זו של עמיחי ניתן למצוא סימוכין במחקרים מתחום חקר המוח, העוסקים בשאלת מהימנותו של הזיכרון ושבריריותו בעת פעולתו.²⁴ הנרי רודיגר (Roediger) ושותפיו למחקר, דרק יעקובי (Jacoby) וקתלין מקדרמוט (McDermott),²⁵ טוענים כי שחזור של זיכרון מהעבר הרחוק מושפע לא רק ממה שהתרחש בעת האירוע, אלא מסך כל ההיזכריות הקודמות שלו, עד כדי כך שלמידע הנשלף מהתיאור האחרון של אותו אירוע משמעות רבה יותר מהאירוע המקורי עצמו.²⁶ בספרו שבעת החטאים של הזיכרון כותב

23 עמיחי 177.

24 Elizabeth F. Loftus and Larry Cahill, "Memory Distortion: From Misinformation: ראו למשל: to Rich False Memory," *The Foundation of Remembering: Essays in Honor of Henry L. Roediger III*, James S. Nairne (New York, 2007) 413–425; Yadin Dudai, "The Neurobiology of Consolidations, or, How Stable is the Engram?" *Annual Reviews* 55 (2004): 51–86; Daniel L. Schacter, *The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers* (Boston, 2002).

25 Henry L. Roediger, Derek J. Jacoby, and Kathleen B. McDermott, "Misinformation Effects in Recall: Creating False Memories Through Repeated Retrieval," *Journal of Memory and Language* 35 (1996): 300–318.

Roediger et al. 316. 26

דניאל שכטר (Schacter)²⁷ כי הנטייה לחשוב על זיכרונות כאילו הם סדרה של תצלומים באלבום משפחתי, שאם רק מתחזקים את שימורם כיאות הם נשמרים לנצח באותו מצב שבו הוכנסו אליו, אינה נכונה. היום כבר ידוע, כותב שכטר, כי בניגוד למצלמה המתעדת את פרטי האירוע בדיוק רב, הזיכרון שולף ושומר את החוויות באופן סלקטיבי, כך שכשהזיכרון מועלה מחדש אין בידנו העתק מדויק של האירוע. לא זו בלבד, אלא שבתהליך השחזור עצמו אנו מוסיפים לחוויה "רגשות, אמונות ואפילו ידע שרכשנו זמן רב אחרי שהאירוע התרחש"²⁸ ובכך מטים אותו מהתקיימותו המקורית בעבר.

כבר בשנות העשרים של המאה העשרים נערכו מחקרים שבדקו את מהימנותו של הזיכרון, ובמסגרתם נבחנה ההשערה כי עם הזמן זיכרונות משתנים באופן אוטומטי לעבר "הצורה הטובה" של הגשטאלט. פרדריק בארטלט (Bartlett)²⁹ מצא כי אנשים לא דייקו במהלך העלאת זיכרונות של אירועים מהעבר, וכי הנטייה שלהם הייתה להתאים את הציפיות שלהם למה שהיה, אף שלמעשה, בפועל לא תאמו הזיכרונות הללו את האירוע המקורי. בארטלט שם לב לכך שההזיכרויות של הנבדקים השתנו, לעתים באופן מהותי, ביחס ישיר למספר הפעמים של שחזורי הזיכרון. ניסויים אלה תוקפו גם על ידי חוקרים אחרים כגון נייסר (Neisser)³⁰, טולווינג (Tulving)³¹ וספנסר (Spencer)³². שינויים אלה מיוחסים לאופי ההבנייתי של פעולת שחזור הזיכרון, שאינו נוהג כאמור כשליפת תמונות גרידא.³³ ספנסר טוען כי העבר ממשיך להיבנות בנו במהלך עיבודו האנליטי, יותר מכפי שאנו מכירים בכך. האטון, בספרו היסטוריה כאומנות, מרחיק לכת אף יותר מכך, וטוען כי ההבניה של זיכרון העבר בנויה על צירופים בין מציאות לבדיון:

They [memories] always surface in disguise. Revised and distorted by the psyche's conflicting needs, they are consciously rendered as a composition of truth and fiction.³⁴

27 דניאל ל' שכטר, *שבעת החטאים של הזיכרון*, תרגמה נועה בן-פורת (תל אביב, [2001], 2005), 19. שם. 28

Frederic C. Bartlett, *Remembering* (Cambridge, 1932). 29

Ulric Neisser, ed., *Memory Observed Remembering in Natural Contexts* (San Francisco, 1982); Ulric Neisser and R. Fivush, "Self-Narratives: True and False," *The Remembering Self: Construction and Accuracy in the Self-Narrative*, eds. Ulric Neisser and R. Fivush (New York, 1994). 30

Enden Tulving, *Elements of Episodic Memory* (Oxford, 1983). 31

Wayne D. Spencer, "Differential effects of aging on memory for content and context: a meta-analysis," *Psychology Aging* 10(4) (1995): 527-539. 32

Tulving 181. 33

Misztal 140, Patrick Hutton מצוטט מתוך 140. 34

מכך נובע כי זיכרונות אינם "מקוריים" ו"אותנטיים", וכי בתהליך התאמת הזיכרון לידע ולאמונות העכשוויים שלנו, קל מאוד לערב בין זיכרון אמיתי לעיוותי זיכרון.³⁵ האלבוואקס,³⁶ שבחן את טבעו של הזיכרון הקולקטיבי, טען כי זיכרון זה נוטה להאיר את העבר באור חיובי בהתאם לערכים החשובים והמועדפים של החברה בהווה, כדי להגן על ערכים אלה. כלומר הקונטקסט החברתי בהווה משפיע על ההבניה הפרטית ביותר של זיכרון העבר.

מכל האמור לעיל נראה כי כל שחזור של זיכרון משנה בו משהו. ככל שמעלים את הזיכרון החווייתי פעמים רבות יותר, כן הוא מתרחק יותר מהחוויה האותנטית. בכל פעולה של הזיכרון, הזיכרון עלול להיצבע בצבעי ההקשר ולעבור שינויים ברוח התנאים של פעולתו. מכאן, שדווקא הזיכרון שלא נזכר, הזיכרון שלא נעשה בו שימוש, הוא הזיכרון הקרוב ביותר לרשמי החוויה עצמה. דווקא הזיכרון השכוח, החביב, זה שאינו נגיש, הוא הזיכרון האותנטי ביותר. לטבעו השברירי של הזיכרון נודעת משמעות גם בהקשר של הזיכרון הטראומטי. ייתכן כי היעלמו של הזיכרון הטראומטי בתהום הנשייה של הלא מודע אינו נובע רק מהחשש להעלותו, ובכך להתעמת עם חומרים כואבים מהעבר, אלא גם מרצון לא מודע להשאיר אותו שמור ובלתי משתנה מתוך נאמנות טוטאלית לטראומה, ולעותק המקורי של זיכרונה. בספרו לכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה מדבר לה קפרה על מצבים של התנגדות לעיבוד הטראומה, התנגדות הנובעת מנאמנות לה. המחויבות לטראומה עשויה ליצור רצון לא מודע להישאר במסגרת הטראומה.³⁷ יתכן ששימור הזיכרון בשכחה הטוטאלית מבטא את הרצון הלא מודע שלא לנטוש את הזיכרון האותנטי של הטראומה. מעבר לכך יכולה להישאל השאלה אם ההיצמדות לזיכרון האותנטי, החביב בשכחה אינה הדרך האתית ההולמת ביותר להתמודד עם תופעה כזו.³⁸

עד כמה יכול להיות הזיכרון החביב בשכחה רענן ואותנטי ניתן לראות בסיפור של אידה פינק "פיסת הזמן".³⁹ הסיפור נפתח במשאלתה של הדוברת לספר על אותה פיסת זמן שבו נחשפה לראשונה לחוויה הטראומטית של ה"אקציה", חוויה שמאז ניתקה אותה מהחיים התקינים, הנורמאליים והעבירה אותה אל התקיימות אחרת של חיי הטראומה:

Jean R. Lurance and Perry Cambale, "Hypnotically Created Memory Among Highly Hipnotizable Subjects," *Science* 222 (1983): 523-524; Robert F. Belli. and Elizabeth F. Loftus, "Recovered Memories of Childhood Abuse: A Source Monitoring Perspective," *Dissociation: Clinical and Theoretical Perspectives*, eds. Steven Jay Lynn and Judith W. Rhue (New York, 1994); Maurice Halbwachs, *On Collective Memory*, trans. Lewis A. Coser (Chicago [1926], 1992) 46-51.

Juanjo Igartua and Dario Paez, "Art and remembering traumatic collective events," *Collective Memory of Political Events*, eds. James W. Pennebaker, Dario Paez and Bernard Rim (Mahwah, NJ, 1997) 79-102; Nico H. Frijda, "Commemorating," *Collective Memory of Political Events*, eds. James W. Pennebaker, Dario Paez and Bernard Rim (Mahwah, NJ, 1997) 30-103.

37 לה קפרה 49-50.

38 אף שזה אינו נושא המאמר, לעניין זה ראו לדוגמא: מיכל בן-נפתלי, "ליוטאר ו'היהודים'", תיאוריה וביקורת 8 (1996): 159-170.

39 אידה פינק, הגן המפליג למרחקים (תל-אביב, 1990) 8-12.

ברצוני לספר על פיסה של זמן שאינו נמדד בחודשים. מאז ומתמיד רציתי לספר על אודות הזמן הזה... רציתי לספר, אבל לא יכולתי, לא היה בכוחי. גם חששתי כי הזמן האחר – זה הנמדד בחודשים – שנערם בשכבת השנים על הזמן ההוא, רידד והשמיד אותו בתוכי. אך לא, כשאני מפשפשת היום בעיי החורבות של הזיכרון אני מוצאת אותו רענן ולא נגוע בשכחה... אותו בוקר יפה וצח, שאני מעלה מתוך עיי החורבות של זכרוני, עודנו רענן, צבעיו לא דהו, וריחותיו – לא נפוגו.⁴⁰ (הדגשות שלי, ר"ד)

אותו זיכרון של הטראומה, זה המתקיים בזמן אחר, שאינו נמדד בלוח הרגיל של חודשי השנה, שנדמה כי נשתכח והושמד בעיי החורבות של הזיכרון, נמצא מחדש רענן, רוטט וחי, כאילו התרחש זה עתה. שום זיכרון קודם לא שינה אותו, ושיני הזמן לא חרתו בו את אותותיו. הדר למפגש עם העולם האחר, עולם הטראומה החבוי מוסתר ונעלם במוחו של הדובר, אנו יכולים למצוא בשירי⁴¹ של דן פגיס⁴² "17", מתוך קובץ שירי מוח.⁴³

17 / דן פגיס

מַח סוֹקֵר בְּסֻפּוֹק אֶת מְרַכְזוֹ:
 מְרַכְז לְדַבּוֹר, מְרַכְז לְכֹזֵב,
 מְרַכְז לְזִכְרוֹן
 (שִׁבְעִים שְׁעוֹן וְשְׁעוֹן, לְפָחוֹת, וְכֻלָּם שׁוֹנֵי שָׁנִים),
 מְרַכְז מִיַּחַד לְכָאֵב --
 פִּתְאֵם
 (מִי מְדַבֵּר בְּבִקְשָׁה? מִי שֶׁם?)
 הוּא נִדְהָם מִפְּנֵי חֲדָשָׁה מְרַעֲשֶׂה:
 קַיִם מַעְגָּל נַעֲלָם
 שְׁמֵרְכֹזוֹ בְּכָל מְקוֹם
 וְהִקְפּוֹ בְּשׁוּם מְקוֹם אֵינְנוּ:
 מְרַכְז קְרוֹב כָּל כּוֹד
 שְׁלֵעוּלָם
 לֹא יוֹכֵל לְרְאוֹתוֹ.

40 שם 8.

41 כל ההדגמות במאמר הן בתחום הזיכרון והשכחה, ולכן לא אכנס לדיון ז'אנרי בהבדלים שבין שירה לפרוזה.

42 דן פגיס, שהוא ניצול שואה, היה במחנה כפייה בטרנסניסטריה וחווה חוויות קשות, עליהן העדיף שלא לדבר.

43 דן פגיס, כל השירים (ירושלים, 1991) © 206. כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד ולהוצאת ביאליק.

בשיר זה⁴⁴ סוקר המוח מרכזי תפקוד שונים בו. בסקירתו, עובר המוח ממרכז הדיבור אל מרכז הכוזב (השפה הפואטית), וממנו למרכז הזיכרון ומרכז הכאב. אך מעבר לכל המרכזים האלה מתגלה לו חדשה פרדוקסאלית מרעושה: "קיים מעגל נעלם/ שמרכזו בכל מקום והיקפו בשום מקום איננו:/ מרכז קרוב כל כך/ שלעולם/ לא יוכל לראותו". מעבר לכל המרכזים החשובים, המשתתפים בבניית הזהות העצמית של האני, מתגלה ישות נעלמת, מעגלית, החובקת כול אך אינה נראית. זהו מרכז של היעדר, המסמן את היקפו. מרכז המותיר את רישומו, אך חומק מכל סימן. זוהי השכחה המוחלטת, שאינה מאפשרת חדירה לתוכה. הוויה כשלעצמה, שלמה אבל בלתי ניתנת לייצוג.

מעקב אחר מסלול הסקירה מגלה תופעה נוספת. חלק מהמרכזים הם מרכזים מוכרים, שהמוח סוקר אותם ב"סיפוק", כמי שיודע על קיומם ונהנה מפעולת הסקירה שלהם. מרכז הדיבור, מרכז הכוזב ומרכז הזיכרון נמצאים בקטגוריה אחת, שלה מעמד של ייצוג. ואכן, הדיבור, הכוזב והזיכרון הם למעשה שפות שהמוח דובר אותן. גם השורה "שבעים שעון ושעון, לפחות, וכולם שוני שנים" מהדהדת את היותן לשונות שונות.⁴⁵ עם זאת, אחרי ההבהרות בנושאי הלשון נסקר מרכז הכאב, שלו אופי אחר לגמרי. משמגיע הדובר אל מרכז הכאב, נעלמים אותות הזמן המדידים של השעון והדובר שומע פתאום מישוהו מדבר, ומבקש לדעת מי הוא. במקום תשובה מתגלה לפניו מקסם פרדוקסאלי: מעגל נעלם ש"מרכזו בכל מקום והיקפו בשום מקום איננו". המעבר ממרכזי השפות השונות, דרך הכאב, אל המעגל הנעלם, איננו סתמי. לכאב מעמד אונטולוגי אחר. הכאב אינו מרכז של ייצוג (representation) אלא של הנכחה (presentation), והוא נתפש אחרת ממערכות מרכזי הלשונות השונים. תפישתו אינה מושגית, אלא תחושתית, גופנית. אולי הוא כבר ממוקם באזור של הלא מודע, שכן שם הדברים מתרחשים בפתאומיות, ללא הכרה וידיעה מוקדמת שלהם: "פתאום/ (מי מדבר בבקשה? מי שם?)". אפילו הסוגריים, כחלק ממערכת סימני הפיסוק של השיר, מצביעים על התקיימות במישור אחר, צדי מעט. רק ממנו מתאפשר המעבר אל הישות חובקת כול של ההיעדר. פגים לא סימן את המעגל הנעלם הזה כשכחה מוצהרת, אלא כמרכז נוסף הנוכח בו זמנית בכל מרכזי המוח, שהזיכרון אף הוא אחד מהם. אבל בניגוד למרכזים האחרים, תוכנו של המרכז הנעלם מוסתר. למרות היותו טוטאלי, חובק כול, בלתי נתפש ובלתי חדיר, התכונה הבולטת שלו היא היעדרותו, היותו "נעלם".⁴⁶ אני מבינה אותו במובן של תהום הנשייה, מרכז השכחה של זיכרון הטראומה.

המצב הפרלימינארי של הטראומה הוא מצב שבו הטראומה משומרת בתוך המרכז הנעלם, בתוך השכחה האטומה, שדבר לא יכול לחדור לתוכה. נוכחותה מורגשת אך ורק באמצעות סימנים ועקבות המעידים על היעדרותה. עולם סימנים זה של השכחה מקיים,

44 שירי מוח התפרסמו כקובץ נפרד כבר ב-1975.

45 דור הפלגה בסיפור מגדל בבל דיבר שבעים לשון ולשון, לאחר שעורבבו הלשונות.

46 אריאל הירשפלד מתייחס במאמרו "כתיבת סוד על דרך אמת", (מחקרי ירושלים בספרות עברית, י"א 1987-1988) 137-151) אל השיר של פגים "שנים עשר פנים של איזמרגד" ובו הוא כותב על התמודדות עם תופעה פרדוקסאלית של אינות ויישות בעת ובעונה אחת. הקישורים שעושה הירשפלד לוקחים אותו אל השפה הקבלית, בשעה שאני שואבת את ההסברים שלי מעולם המושגים של הטראומה.

באופנים שונים, "דיאלוג" עם הזיכרון של הטראומה. אני מבקשת להדגים אותו סוג של היעדר נוכח גם בשיר "פואטיקה קטנה" של פגיס.⁴⁷

פואטיקה קטנה / דן פגיס

מִתֵּר לָךְ לְכַתֵּב הַכָּל
לְמִשְׁלֵשׁ, וְשֵׁי.
מִתֵּר לָךְ בְּכָל הָאוֹתִיּוֹת שֶׁתִּמְצָא,
בְּכָל הַתְּגִים שֶׁתִּצְמִיחַ לָהֶן.

כְּדַאי שֶׁתִּבְדֹּק, כְּמוֹכֵן,
אִם הַקּוֹל קוֹלְךָ
וְהַיְדִים יְדִידָה.

אִם כֵּן, כְּלֹא אֶת קוֹלְךָ,
אֶסֶף יְדִידָה וְשִׁמְעָה
בְּקוֹל
הַדָּף הָרִיק.

"הפואטיקה של פגיס היא פואטיקה שמפרקת את הגבול שבין החיים והמתים, בין הנוכחות וההיעדר, גבול שכותב-ניצול מבקש לחצות אותו", כותבת דקובן-אזרחי (Dekoven-Ezrahi) על שירתו של פגיס.⁴⁸ ואכן, השיר הארס-פואטי "פואטיקה קטנה" מדגים בפועל תהליך של התפרקות השפה ממילים לאותיות ומאותיות לתגים. הכותב מתחיל את מסע הכתיבה ממצב שבו עומד לרשותו לכאורה כל מאגר האפשרויות של הכתיבה – "מותר לך לכתוב הכל", דרך מעבר לאותיות (האות ש' המדגימה את ראשיתה של ההתפרקות, היא גם אות המייצגת בקשה אונומטופיאלית לשקט) ועד לתגים: "אל כל התגים שתצמיח להן". אבל, ככל שהשיר מתקדם, מצטמצם מרחב הפעולה: ההיתר לכתוב הכול ובכל האותיות מתגלה ככוזב, ומומר בדרישה לאותנטיות, שמצווה לכלוא את הקול, לאסוף את היד הכותבת ולהקשיב לקולו של הדף הריק. מעניין במיוחד המעבר מהכתיבה דרך איסוף היד הכותבת, דרך בדיקת הקול ועד לכליאתו והקשבה לאילמות הדף הריק. הכתיבה, שהיא סוג של ייצוג המציאות, מומרת בקול פיסי, שגם הוא מומר באפס קול של הדף הריק. מדוע נותר הכותב עם הדרישה להיוותר עם הדף הריק? מדוע אותנטיות ונאמנות כרוכות יחד עם הדרישה לדף הריק? בשיר "פואטיקה קטנה", הדחף לביטוי ייצוגי של חוויה קיצונית נתקל בדחף נגדי, הממיר את הייצוג המילולי של החוויה בהנחחה של חווית ההיעדר, בדיבור גופני "שותק" של חומר הגלם, הדף הריק. הדף הריק מתפקד כאותה שכחה העוטפת את הזיכרון בשירו של עמיחי. הדיבור = הזיכרון

47 פגיס 228.

Sidra Dekoven Ezrahi, "Dan Pagis, Out of Line: A Poetic of Decomposition," *Prooftexts* 10 48 (2) (1990): 235–363.

המילולי עלול לפגוע באותנטיות של החוויה. לכן, הדף הריק = השכחה תשמור ותצפין את גרעין הזיכרון הטראומתי במקום השמור והמוגן ביותר, בגופו של הדף הריק. אירועי קיצון טראומתיים יכולים להוביל להפגן (acting-out),⁴⁹ שגילומיו הם הימנעות מצד אחד או פולשנות אובססיבית של זיכרון הטראומה מצד שני. ההימנעות נשאר בתחום ההיעדר, מתוך תחושה שכל מה שיעלה לזיכרון יתרחק מהמקור ואף ישנה אותו. פולשנות אובססיבית היא צדו האחר של ההפגן. ההחייאה מחדש של הזיכרון הטראומתי מחייבת את הניצול לחזור כל פעם מחדש אל האירוע, אל הלקונה, ולנסות למלאה מחדש.⁵⁰ בסופו של דבר, הזיכרון האובססיבי מותיר את הניצול בהרגשה שהאירוע הטראומתי האותנטי חומק ואיננו עוד, שרוי בשכחה המוחלטת, שכל ניסיון לחצו מהשכחה נידון מחדש לכישלון. את הזיכרון האובססיבי אני מבקשת להדגים באמצעות הסיפור "תחיית המתים החוזרת ונשנית של האופה", מאת אידה פינק.⁵¹ האני הקולקטיבי בסיפור זה מנסה להתמודד עם זיכרון רציחתו של האופה וייסקרנץ במחנה, בנוכחות ציבור גדול של אנשים, בתוך חבית מתגלגלת שהכילה פעם סיד. התמודדות עם זיכרון זה נמשכת כבר עשרים ושבע שנים – השנים שחלפו מאז אותו אירוע טראגי. "עשרים ושבע שנים אחרי האירוע הטראגי הזה, שהיה שכיח בעת ההיא – בימים בהירים של קיץ לוהט, אנוס האופה וייסקרנץ לקום לתחייה יום-יום ולמות שוב."⁵² הפרטים החשובים של האירוע הטראומטי ניתנים בהחלט לשחזור של הזיכרון: כולם תמימי דעים שהיה רצח ושהאופה מת בחבית, ואף על פי כן נעשים ניסיונות חוזרים ונשנים להעלות את האירוע, כל פעם מחדש. כל ניסיון כזה כושל מול מגבלות כוחו של הזיכרון לתאר את הנורא מכול: "אחרים אומרים: מפקד המחנה בעצמו הושיב אותו בתוך החבית... יש אומרים: הם גילגלו את החבית במשך חמש דקות. יש אומרים עשר דקות... כולם תמימי דעים: כשעצרו את החבית, כבר לא היה וייסקרנץ בחיים."⁵³ הסיפור עוסק בניסיון האובססיבי להעיד עדות מדויקת ככל האפשר, ניסיון שנהדף כל פעם מחדש אל ראשיתו מתוך אותו דחף חוזר ונשנה לחלץ את הסיפור האותנטי, המדויק, שנותר תמיד אילם. הסיפור מנסה להנכיח בכל פעם מחדש, בדרך תמונתית של סקיצה, קולאז' ואף סרט, משהו החומק לעולם מהחוויה הטראומטית עצמה, וככזה נידון לכישלון בכל פעם מחדש. הסיפור מסתיים בשכחה מוחלטת של התליינים למעשי הזוועה שלהם, ובזיכרון האובססיבי של הקרבנות, ההופך את זיכרון זמן העבר לזיכרון קבוע ונצחי באמצעות החייאתו כל פעם מחדש בהווה: "איש מהם (מפקד המחנה והקאפו הבכיר) לא שמע מעולם על האופה שחודשים רבים ואולי שנים עתיד עוד לקום לתחייה ולמות בחבית."⁵⁴ הקרבנות נידונים להעלות את זיכרון הטראומה לעולם ועד, באופן אובססיבי ואינסופי. זאת, מתוך דחף בלתי נשלט ללכוד ולו פעם אחת את הזיכרון האותנטי הבלעדי, החומק מהם לנצח.

Sigmund Freud, "Recollection, Repetition and Working Through". In *Collected Papers* 49 (New York [1914], 1959). עניין זה ידון בהרחבה בהמשך.

50 לה קפרה 16, 115-120.

51 אידה פינק, רישומים לקורות חיים (תל אביב, 1995) 42-47.

52 שם 43.

53 שם 46.

54 שם 47.

אסטרטגיות פואטיות לייצוג השכחה העמוקה

בחלק זה אראה כיצד השפה הפואטית מפעילה אסטרטגיות המאפשרות לה לסמן את גבולות החללים הטראומטיים, שבהם נוצר קשר בין השכחה, הדף הריק והשתיקה. בספרו מסות בגוף ראשון⁵⁵ כתב אפלפלד: "הרצון לשתוק והרצון לדבר הועמקו, ורק הביטוי האומנותי שבא באיחור שנים ניסה לגשר על פני רצונות קשים אלה"⁵⁶. טענתי היא כי במבצע פואטי פועל כוח נוסף, המבצבץ מתוך המאבק בין הדחף להשאיר את הסיפור חתום בשכחה לבין הצורך להוציאו לאור, אל רשות הזיכרון. זהו אותו הכוח שיש לשפה הפואטית לגעת בלב הגרעין הצורב של החוויה הטראומטית, ולמצוא צורה לסיפור החבוי בשכחה.

טקסט פואטי מרחיק את הטראומה למרחב מוגן, ויוצר מערכת הומיאוסטאטית של איזונים ובקורות, המאפשרת להעלות את האיום מכול אבל גם להגן, לשמור ולהכיל את החוויה הנוראה בלי להיבלע אל תוכה. הטקסט הפואטי הוא מרחב שבו ניתן להעלות מחדש את הזיכרון הטראומטי, במינון שמאפשר את ההתמודדות עמו. בטקסט פואטי, החוויה אמורה לשמר משהו מהאי נשלטות והאימה של זיכרון הטראומה,⁵⁷ אבל בה בעת להיות גם מבוקרת ומאוזנת כדי להכיל אותה. הטקסט הפואטי אחראי ליצירת מה שאדוארד בולאו (Bullough)⁵⁸ מכנה רוחק אסתטי, שהוא המנגנון המפקח על המרחק הנכון מהחוויה הממשית. כמו בטקסים ובפולחנים, ולהבדיל גם בטיפול פסיכולוגי, היצירה האומנותית מאפשרת להעלות את הדברים המאיימים ביותר אל פני השטח, אבל להתבונן בהם ממרחב מוגן, שבו, כמו בסיפור פרסאוס ומדוזה המפלצת, מי שהביט בה במישרין הפך לאבן, אבל מי שהביט בה מבעד לאספקלריה, ניצל.

השפה הפואטית פועלת באזור הגבול של השפה, האזור ה"לימינאלי" שלה.⁵⁹ ממרחב זה היא קוראת תיגר על מנגנוני הכיסוי של הזיכרון והשפה, מפרקת אותם, פוערת בהם סדק שממנו מבצבץ העולם של הטראומה, אך יש בכוחה גם להבנות מחדש את העולם השבור ולתת לו ביטוי מחדש. עניין זה יודגם באמצעות השיר "הסיפור" מאת דן פגיס.⁶⁰

55 אהרון אפלפלד, מסות בגוף ראשון (ירושלים, 1979).

56 שם 47.

57 דן מירון, הרופא המדומה (תל אביב, 1995).

58 Edward Bullough, "Psychical Distance as a Factor in Art and an Aesthetic Principle," *British Journal of Psychology* 5 (1912): 87–118.

59 Julia Kristeva, *Revolution in Poetic Language*, trans. M. Waller (New York [1974], 1984).

60 פגיס 243.

הסיפור / דן פגיס

פַּעַם קָרָאתִי
סִפּוּר עַל חֲרָגוֹל בְּיָוֶמוֹ,
הַרְפֵּתְקוֹן יָרֵק מֵאֵד, שֶׁבְּעָרֵב
נִטְרָף בְּפִי עֵטְלָף.

מִיָּד אַחֲרַי זֶה נֶשָּׂא הַיְנִשׁוּף הַחֶכֶם
נְאוּם תְּנַחֲוּמִים קָצֵר וְאָמַר:
גַּם עֵטְלָף רוֹצֵה לְהַתְּפַרְנֵס,
וַיֵּשׁ עוֹד חֲרָגוּלִים רַבִּים בְּאָחוּ.

מִיָּד אַחֲרַי זֶה בָּא
דָּף אַחֲרוֹן רִיק.

אַרְבָּעִים שָׁנָה מָאָז אוֹתוֹ רָגַע
אֲנִי רְכוּן עַל הַדָּף הַהוּא.
אֵין לִי כַח
לְסַגֵּר אֶת הַסֵּפֶר.

השיר מנסה להתמודד עם השכחה העמוקה בשתי צורות ביטוי: האחת משתמשת בו'אנר המשל, המרחיק את זיכרון הטראומה של הסובייקט לעולם קונספטואלי, סכמאטי, עקר ומנוכר. בכך מתאפשר הנתק של הסובייקט מהחוויה האותנטית, וכתוצאה מכך מתאפשרת גם השכחה. צורת הביטוי השנייה מציעה דרך אלטרנטיבית לשכחה: שקיעה בחוויה האותנטית והיצמדות תחושתית בתוך הגוף של השפה הכתובה, בדף הריק, שאינה מאפשרת לחוויה הטראומתית לעלות לזיכרון.

שתי הצורות הללו מקבלות את ביטוין גם ברמה המבנית של השיר, הבנוי משני חלקים ברורים: החלק הראשון, שבו מספר הדובר על משל שקרא, והחלק השני, שבו רכון הדובר על הדף הריק בסופו של הספר ומסרב לסגור אותו.

לחלק הראשון אופי של סיפור משל – סיפור קצר, חידתי, שיש עמו מוסר השכל. כוחו של המשל אינו בתיאור הדמויות, אלא בהנחלת תבנית ידע כללית, סכמאטית ומקובלת, ולכן גם לפרטים נודעת חשיבות משנית בלבד. המשל הוא אוניברסאלי, כללי ועל-זמני. המשל, בשיר של פגיס, מספר על חרגול תמים וצעיר, שטרם הוציא את יומו וכבר עם ערב נטרף על ידי עטלף. הבית השני של השיר מוקדש כולו לינשוף החכם שנושא נאום תנחומים קצר, מכיל את העוולה ומוצא לה נימוקים מקלים: גם עטלף רוצה לחיות ויש עוד חרגולים רבים באחו. לסיפור יש סגור (closure) ומוסר השכל המקבל את סדרי העולם על עוולותיו.

החלק השני של השיר נוטש את ז'אנר סיפור המשל הכללי, חוצה את הזמן המיתי של הסיפור ומתביית על התיאור המדיומאלי של הספר ברמה הפיסית, והקונקרטית של החומר: "מיד אחרי זה בא/ דף אחרון ריק". המעבר מן התוכן המשלי, המוכר, הארכיטיפי אל הממד

החומרי של הספר, אל הדף הריק, הסוגר את הספר לישראלית, מביא לידי שבירה ופירוק של המסגרת המוכרת והוודאית. ההשתוות שאין לה סיגור בדף הריק פותחת זמן אחר וממדים אחרים של חוויה, המנכיחה את תחושת האבדן והכאב של הטראומה האישית. השתוות ללא סיגור זו היא בבחינת מוסר השכל אלטרנטיבי, חתרני, שמציע השיר. היא אי השלמה עם הכאב ומעשה הטרף, אי השלמה שאינה הירוואית, אינה נובעת ממקור כוח דרמטי, אך היא אנושית מאוד: "אין לי כוח/ לסגור את הספר".

הבית האחרון של השיר הופך את רגע אי הסגירה של הספר לסוג של הפגן (acting-out), המנכיח את העבר הטראומתי בהווה מתמשך, תוך החייאתו מחדש בפעולת הרכינה על הדף הריק. ההפגן היא פעולה אימפולסיבית של הסובייקט, שבה הוא לכוד במעגל הטראומה. ההתקבעות בחזרה הכפייתית חוסמת את האפשרות לעיבוד תקין של החוויה, ואינה מאפשרת יצירת מרחק הולם, שממנו ניתן להתבונן על החוויה הטראומטית באופן אנאליטי ונשלט.⁶¹ במישור המשמעות של השיר, מעיד הדובר על היעדר יכולת לבצע עיבוד של הטראומה (working through). העיבוד הוא מושג תרפויטי,⁶² שבו משוחזר העבר באופן מאופק ומרוסן, ואינו נחוזה מחדש במלוא האינטנסיביות. בתהליך העיבוד מייצר הסובייקט תובנות רגשיות, מעין הבנה רציונאלית של הרגש, המתאפשרת מתוך קיומו של מרחק הולם מהזיכרון הטראומטי. ממרחק זה ניתן "להבין, לראות, לבטא במילים ולשלוט במה שקודם לא נראה, לא הובן ולא נהגה".⁶³ אי היכולת לסגור את הספר מעידה על התקבעות החוסמת את אפשרות העיבוד של זיכרון החוויה. במישור ההתמודדות הפסיכולוגית של הדובר בשיר, מעיד הדובר על היעדר יכולת לעבד את הטראומה, ועל הדחף להישאר בתוך הזיכרון האוטנטי שלה, העטוף בשכחה. השיר נכתב ב-1985 והוא מציין משך זמן של ארבעים שנה, שבו המשורר רכון על הדף הריק. ארבעים השנים הללו הן ארבעים השנים שבין 1945 ל-1985, אבל הן גם ייצוג לזמן נצחי אחר, הזמן של הטראומה. סגירת הספר פירושה השלמה וקבלה, שמן הדובר נבצר לבצען.

עם זאת, אפשר לומר כי ברמה הפואטית מצא פגיס פתרון מדהים להכיל את אי ההכלה, להנכיח את ההפגן (acting out), ובדרכו השקטה, המאופקת והחרשית אף להציע דרך אחרת של התמודדות. פגיס מפרק את הסכימה הסיפורית הקונבנציונאלית של המשל. הוא מתחיל בתבנית סכמאטית ארכיטיפית של משל שהיה ידוע לו עוד מילדותו. במהל סיפורו, המשל הופך לנרטיב כללי – הסיפור. סיפור זה מקבל את העוולה, ובעצם גם את היציקה לתבנית סיפורית מוסכמת של משל, המקבע ומשרת את הסוואת האמת הבלתי נסבלת. הסיפור האלטרנטיבי המוצע בשיר הוא סיפורו של הדובר הפרטי, זה שנושא את הכאב

Sigmund Freud, [1914] 1959; Matthew H. Erdelyi, *Psychoanalysis: Freud's Cognitive Psychology* (New York, 1985); Laplanche and Pontalis; Saul Friedlander, "Trauma, Transference and 'Working Through,'" *History and Memory* 4 (1992): 39–55.

62 העיבוד נחשב לערך המוסף של השינוי הפסיכואנליטי, שינוי הנגזר מתוך פענוח ההתנגדויות, השתחררות מתבניות מוכרות של חזרתיות ותובנות על עולם הרגש. פריוד התייחס לעיבוד כאל תהליך שבו העבר משוחזר בזיכרון, יותר מאשר הוא נוכח, נחוזה מחדש, או מוצא לפועל (acted out).

63 Hans W. Loewald, "On the Therapeutic Action of Psychoanalysis," *International Journal of Psycho-Analysis* 41 (1960): 16–33.

האינסופי וכוחו הולך ומתמעט, עד כי אין בכוחו לסגור את הספר. הסיפור החד פעמי של הדובר (ה' הידיעה של מקרה פרטי ולא ארכיטיפי) קורע את הסיפור הכללי, מפרקו וחותר כנגדו. באמצעות פעולת ההפגן, המנכיחה את חוסר היכולת הנצחית לעבד את הטראומה בזיכרון, הוא חושף את הריק, את הלקונה. ברמת העיבוד הנפשי אין סיגור, אין גאולה ויש סירוב נצחי להתנחם. עם זאת ובו בזמן, השפה הפואטית מצליחה בכל זאת לתת ביטוי עז ליכולת לגעת בגרעין הטראומה ולסמן את גבולותיה בשפה.

2. שכחה מבלדת: מחסום בין זיכרון היומיום וזיכרון הטראומה

בעוד מצבה הפרלימינארי של הטראומה משתמר באמצעות מנגנון שכחה – מחסום נוקשה המגן על חווה הטראומה מפני הזיכרון שלה, הרי ידוע כי אנשים שעברו טראומה קיצונית כמו טראומת השואה חווים לאורך תקופות ארוכות סוג של חיים כפולים. כביכול, הם חיים בשני עולמות: העולם הממשי של הטראומה, לצד העולם הרגיל היומיומי של החיים. לעתים קרובות אין אפשרות לגשר בין העולמות האלה. הניתוק (דיסוציאציה) כרוך בתנועה זורמת קדימה ואחורה לאורך "המחסום של השכחה". עניין זה מתואר בהרחבה במחקרו של לנגר (Langer) על ניצולי שואה.⁶⁴ לנגר מציע שניות קבועה של התקיימות בחיים מקבילים, שבמסגרתה עוברים הקרבנות באופן סימולטאני מעולם אחד לשני. לדוגמא הוא מביא את דברי שרלוט דלבו (Delbo):⁶⁵

No—I live beside it. Auschwitz is there, fixed and unchangeable, but wrapped in the impervious skin of memory that segregates itself from the present "me".
Unlike the snake's skin, the skin of memory doesn't renew itself... I have the feeling... that the "self" who was in the camp isn't me...

דלבו מתארת בדבריה חיים בעלי קוד כפול, חיים הנעים במקביל זה לצד זה, תוך שימור הזיכרון העמוק של הטראומה במנותק מהחיים היומיומיים הרגילים. הניתוק, כפי שעולה מדבריה, אינו שכחה טוטאלית, אלא סוג של מנגנון השכחה גמיש המאפשר את החיים הכפולים. מעניינת במיוחד בדברי דלבו המטאפורה שבאמצעותה בחרה לייצג את הניתוק: עור הנחש. בניגוד לעור הנחש, המשיל עצמו ומתחדש מעת לעת, "עור הזיכרון", אומרת דלבו, אינו מחדש את עצמו במצבים של טראומה, והמנגנון העומד לרשותה כתוצאה מקיבוען זיכרוני זה הוא התנתקות. מאחר שלא ניתן להאמין כי דברים כאלה אכן התרחשו, מאפשר מנגנון ההגנה של הניתוק לייחס את אותם זיכרונות ל"אני" אחר, שאיננו היא:

Lawrence L. Langer, *Holocaust Testimonies* (New Haven, 1991). 64

65 שרלוט דלבו היא סופרת צרפתייה, ניצולת אושוויץ, שפרסמה ספר עדות על חוויותיה באושוויץ. מצוטט אצל לנגר, עמ' 5.

I live in a double existence... the double of Auschwitz doesn't disturb me or mingle in my life. As if it weren't "me" at all. Without this split I wouldn't have been able to come back to life.⁶⁶

דלבו ממישיכה לפתח את הדימוי של "עור הזיכרון" הגס והעבה, שאינו משיל את עצמו לצורך התחדשות, כמעשה הנחש, ואינו מתיר לזיכרון הטראומתי לחדור לחיי היומיום הרגילים שלה. אך יש ובחלום נעשה "עור הזיכרון" העמוק דק וסדוק. אז יתפרץ זיכרון הטראומה, ויאפשר למציאות המחנה ללוכדה מחדש.

And in these dreams, there I see myself again, me, yes me, just as I was: scarcely able to stand... pierced with cold, filthy, gaunt, and the pain is unbearable, so exactly the pain I suffered there, that I feel it again physically, I feel it again through my whole body, which becomes a block of pain, and I feel death seizing me, I feel myself die... It takes days for everything to return to normal, for memory to be refilled and for the skin of memory to mend itself. I become myself again, the one you know, who can speak to you of Auschwitz without showing any sign of distress or emotion.⁶⁷

במקום אחר בספר מביא לנגר עדות של אישה אחרת, שאף היא משתמשת בדימוי העור שלא ניתן להשילו, עור העוטף ונוצר בחובו את הזיכרון. אבל במקרה זה, ההתקיימות הכפולה של שתי המציאויות איננה זו לצד זו, אלא זו מתחת לזו.⁶⁸

It's like, like there's another skin beneath this skin and that skin is called Auschwitz, and you can't shed it... I am not like you. You have one vision of life and I have two. I—you know—I lived on two planets...⁶⁹

הדימוי של החיים הכפולים והעור המתקשה, שאינו משיל את עצמו ואשר מאפשר את קיומם של שני העולמות המנותקים זה מזה, משותף לשתי העדויות שמביא לנגר בספרו. בשני המקרים, עור הנחש העוטף את הזיכרון הטראומתי הוא עבה וגס, ומהווה מחסום המונע מהזיכרון הטראומתי להגיח אל חיי היומיום.

במפתיע, גם פגיס מעלה את תמונת הנחש כמטאפורה לקיום של חיים כפולים. אלא שבשיר של פגיס נראה כי הנחש ממוקם בעולם ההווה, המנותק מעולם הטראומה, והוא

66 שם 6.

67 שם 6-7.

68 לנגר מופתע מהדמיון של הדימוי שבו השתמשה עדה זו לדימוי שבו השתמשה שרלוט דלבו.

69 שם 53.

המאפשר לו להשיל את עורו "בנחת", תוך הפעלת מנגנון השכחה: "אני רגעי רגעים, / משיל את עורי בנחת, שוכח, / מערים על עצמי"⁷⁰.

נחש⁷¹ / דן פגיס

החול זריו מאד, עובר על גדותיו,
נובר בתוך עצמו, מחפש
שרידים, מצבות,
שלד-יוחסין.
מעולם לא הבנתי את הרעב הזה לעבר.
אני רגעי רגעים,
משיל את עורי בנחת, שוכח,
מערים על עצמי.
בכל המדבר הזה רק אני מנחש
מי היה מי.

לכאורה השיר מציג מעין השוואה ניגודית בין החול המדברי לדובר, שהוא הנחש. הנוף החולי של המדבר אינו יציב, ועובר תמורות עם הרוחות והסחף. הנחש המתבונן מהצד בתנועת החול מביט עליה בשוויון נפש, לא מבין את מניעיה, מנוכר לה, משיל עורו בנחת ועוסק במשחקי ניהוש. קריאה אחרת של השיר תציג את תנועת החול לא כהיפוכו של הנחש, אלא כמטונימיה לה. כבר בטורי השיר הראשונים נפרשת לנגד עיני הקורא, המונחה על ידי כותרת השיר "הנחש", תמונה של נחש לא נראה המפלס דרכו מתחת לחול. הנחש מחפש שרידים, מצבות ושלד-יוחסין (הד לאילן יוחסין שנגדע ואיננו). תנועת הנחש מתקיימת במקביל הן כתנועה במרחב, והן כתנועה בזמן. בתמונה הראשונה מתבונן דובר כלשהו, הנמצא מחוץ לפעולה המתרחשת, בתנועת החול במדבר "העובר על גדותיו, נובר בתוך עצמו, מחפש". החיפוש עובר טרנספורמציה מחיפוש מרחבי של ייצוגים סינקדוכים קונקרטיים של שלם שהתפורר, הצבוע בצבעי כליה – "שרידים, מצבות, שלד-יוחסין" – אל חיפוש מופשט וכללי אחר הזמן שאבד: "מעולם לא הבנתי את הרעב הזה לעבר". לאט לאט מתברר, כי נקודת המבט אינה חיצונית לפעולה אלא נמסרת מתוכה, פנימה. אף שהנחש איננו נראה, התמונה אלסטית ביותר. עקבות החול הנע מסמנות את תנועת הנחש שמתחת לחול. החול הופך להיות מטונימי לנחש הלא נראה. בהיותו חסר צורה, מקבל החול את צורתו באמצעות גורמים אחרים המטביעים בו את חותמם, כמו הרוח, עקבות של יצורים חיים ועוד. הפעם מי שמטביע את צורתו בחול הוא הנחש, בחיפושו אחר אובייקטים מורבידיים, המסמנים דברים שכלו מן העולם, זכר לחיים שהיו ואינם עוד. הדובר כשיר, שעדיין לא ברור מי הוא – הדובר המתבונן מבחוץ, או שמא הנחש המטביע את עקבותיו בחול מבפנים – מעידים על פרדוקס קיומי: הדובר חי בהווה חיי שכחה נוחים של הערמה עצמית, אבל בה בעת הוא גם

70 פגיס 148.

71 שם, שם.

רעב לשרידי העבר, ל"מצבות ולשלד יוחסין". בפרדוקס הזה נפרשים לפתע שני מצבי קיום: האחד, מצב של שכחה, שבו עור הנחש מושל בנחת כשהנחש חי את חיי הרגע, ללא שום חיבור לקיום אחר. והשני, המתקיים באופן סימולטאני לראשון, הוא מצב של חסר נורא, המתבטא ברעב פיסי לעבר שאיננו כבר, עבר של מצבות ושלדים. הרעב לעבר הוא אותו רעב להשבת ההווה האבוד של מקור הטראומה, אותו זמן ריק שנרשם אך לא נזכר. משאלת החיפוש אחר העבר נועדה להפכו לחלק מהזמן ההיסטורי הליניארי, ובכך לגאול את הטראומה ממישור הסוד שלה. כל זמן שהעבר לא נמצא, פועלת הטראומה כהווה נצחי כפייתי. את חוויית הריק הבסיסית לא ניתן לייצג, והיא חומקת מכל משמעות. חיי היומיום, "רגעי רגעים", אינם מפצים על אותו מישור טראומתי על-זמני, הפועל מחוץ למסגרת התודעה.

הכפילות אינה חלה רק על מצבי ההתקיימות, אלא גם על הדמויות הדוברות בשיר. השיר פותח בהתבוננות על תופעה מדברית של מישהו העומד מחוץ להתרחשות ומעיד עליה. לאט לאט מתכנסת נקודת המבט אל הנחש. עם סיום השיר, שוב נפתחת האפשרות לקיום כפול של הדמות הדוברת. לדובר החי במדבר, מתחת לחול, מתחת לפני השטח, אין חיבור לא עם עצמו ולא עם העולמות שבהם הוא חי: העולם של השכחה והעולם של הזיכרון. כל שנותר לו הוא רק "לנחש מי היה מי". החיים הכפולים של הניתוק מייצרים שכחה זמנית, שמדי פעם בפעם נפרצת ושבה ונבעלת מחדש כדי לאפשר לחיות את רגעי הרגעים של ההווה ב"נחת", תוך הערמה עצמית על העבר.

את המתח הפסיכולוגי המתקיים בין הסיפור החבוי, השכוח, לבין הצורך האובססיבי לחצוץ מתהום הנשייה ולספרו, ניתן לראות בסיפור "עקבות"⁷² מאת אידה פינק. בסיפור זה מוצגת לדוברת תמונה, מתוכה היא מעלה לזיכרון אירוע טראומתי שבו ירו הנאצים למוות בילדים ובהוריהם. הדוברת מספרת את הסיפור עד לרגע הנורא מכול, שם היא עוצרת בהבטחה לשוב ולספר אחרי הפסקה קלה. התמונה שהוצגה לדוברת הופכת להיות הגירוי ושולחן העבודה שעליו מתבצע אקט השחזור של זיכרון הסיפור. עם זאת, התמונה אינה במצב טוב והקוראים שומעים על שיבושים מסדר ראשון שני ושלישי של התמונה, המקשים את זיהויה:

כן, כמובן שהיא מזהה. מדוע שלא תזהה? זה הגטו האחרון שלהם. התמונה – העתק של תצלום חובבני לא מוצלח – מטושטשת ופגומה, הלובן הרב הוא שלג – התמונה צולמה בפברואר – שלג גבוה שחוסם את הדרך. במרכז התמונה עקבות אדם, בקצוות שתי שורות של צריפי עץ. זה הכל. נכון. כאן הם גרו. היא מזהה את הצריפים. מדוע שלא תזהה?...⁷³

התמונה לכודה בקשיי זיהוי הקשורים מצד אחד באיכות המדיום, ובצלם עצמו, ומצד שני בתוכן הצילום. מבחינת המדיום, למעשה זו אינה התמונה המקורית, אלא העתק שלה. ולא זו בלבד, אלא שהיא מטושטשת ופגומה – תצלום חובבני לא מוצלח. אבל בנוסף נערמים גם קשיים הקשורים באירוע עצמו: בתמונה צולם שלג רב הנערם על הדרך, כשבמרכז

72 פינק 1990 122-123.

73 שם, שם.

התמונה ניתן להבחין בעקבות אדם בלבד. שפת ההיעדר בסיפור מקופלת בתמונה האחת. הזו. העקבות הותירו בשלג את קווי המתאר של רגליהם של מי שאינם עוד: העקבות נותרו, האנשים אינם.

סוזן זונטאג (Sontag) אומרת על התצלום כי: "התצלום אינו רק כבואה (כמו הציור), אינו רק אינטרפרטציה של הממשי; הצילום הוא גם שריד, דבר מה הלקוח במישרין מהמציאות, בדומה לעקבות או למסכת מוות".⁷⁴ סוזן זונטאג מתייחסת אל התמונה באמצעות דימויים המאפיינים בעיניה את קשרי הגומלין בין התמונה ובין המציאות – עקבות ומסיכת מוות. שני הדימויים הללו מבטאים טוב יותר מכל דימוי אחר את קרבתה הפרדוקסאלית של התמונה לשפת ההיעדר. לדעת זונטאג, התמונה נובעת מתוך המקור של הדבר עצמו, והיא המתייחסת אליו באופן הקונקרטי ביותר. עם זאת, חרף הקונקרטי של התמונה היא העדות החיה ביותר להיעדרו של המקור. את הקשר בין התמונה למקור מהדק רולאן בארת (Barthes),⁷⁵ עוד יותר מזונטאג, כשהוא רואה את התמונה דבקה במקורה בלי שיהיה אפשר להפרידה מעליו: "הצילום אינו מתיר את הפרדת העצם מייצוגו ובמובן זה, נושא הצילום (הרפרנט שלו) דבק בו".⁷⁶

התמונה כאתר זיכרון איננה משמשת רק כגירוי לחדור אל זיכרון הטראומה. היא משמשת גם כאתר ההנכחה המשוחזר של האירוע הטראומתי. אקט הזיהוי הופך לאקט ההנכחה של רסיסים מן הסיפור הגרעיני של הטראומה. תהליך ההנכחה של הזיכרון הוא הדרגתי, ומלווה במאבק מתמיד ברצון לשכוח ולא לזכור. תוך התבוננות קפדנית בצילום והתייחסות למיקומו של הצלם שצילם את התמונה, מסלקת הדוברת בידה את התמונה ואומרת: "אני מעדיפה שלא להיזכר".⁷⁷ בשלב אחר של הסיפור, אחרי שכבר נמסר בעקיפין כי העקבות הם של אנשים שנורו מיד אחרי שהעקבות נטבעו בשלג, ואחרי שהדוברת מתחילה לספר את סיפור המעשה לכל פרטיו, היא אומרת שוב: "אני מעדיפה לא להיזכר..."⁷⁸ ובכל זאת היא ממשיכה, כי היא חשה שהעדות שלה הופכת להיות עקבות חיים לאירוע הטראומה: "אבל לפתע היא משנה את דעתה ומבקשת שכל מה שתאמר יירשם ויונצח לעד כי היא רוצה שיישאר עקבות".⁷⁹ התמונה הוויזואלית והקונקרטית, שנושאה הוא עקבות בשלג, מומרת באופן זה בביטוי מילולי סיפורי, שהופך להיות עקבות נוספים של החוויה הטראומתית לדורות הבאים.

אידה פינק מתחילה את סיפור הטראומה בהצגת תמונה במילים. דווקא ההעברה של הסיפור השכוח של הטראומה אל המרחב התמונתי, היא המאפשרת לה לחלץ אותו. מכאן ואילך כמו נפתח המחסום, ועותק התמונה המטושטשת שצילם צלם חובב כמו קם לחיים ומנכס לעצמו לא רק את המרחב, אלא גם את העלילה המובלעת שהוסתרה מבעד לעקבות.

74 סוזן זונטאג, הצילום כראי התקופה, תרגם יורם ברונובסקי (תל אביב, 1979).

75 רולאן בארת, מצוטט מתוך סדרה אורחי, "אתם שואלים כיצד אני כותב? דן פניס והפרוזה של הזיכרון", אלפיים, 10 (1994): 96.

76 שם 79.

77 פינק 1990: 122.

78 שם 123.

79 שם, שם.

הצילום החובבני, בשחור לבן, הופך לסרט שבו נעים הקרבנות והתליינים אל גורלם הידוע. הסרט מלווה כבר בפס קול: "הם שמעו שקשוק גלגלים..."⁸⁰, בציטוטים של דברי התליינים, בשתיקתם של הקרבנות ואף בהתייחסות רגשית של הדוברת אל עצמה במהלך אקט ההיזכרות "דמעות ראשונות שנכבשות מיד".

הסיפור מתקדם במהוסס, באופן ספיראלי, ולא ליניארי. הדוברת מתקדמת צעד אחד לקראת חשיפת הסיפור באמצעות התמונה, ונסוגה שני צעדים אחורה כשהיא מתכנסת פנימה כדי שלא להתעמת עם הטראומה. התמונה, שהופכת לזירה שבה מתרחש המאבק, מעוררת את זיכרון הטראומה ומוציאה אותו ממצבו השכוח אל הנכחתו. החוויה נתפשת מחדש במלוא עצמתה ובמלוא מוחשיותה. זו גם הסיבה מדוע היא מרתיעה את הדוברת, כך שבסופו של התהליך, הנורא מכול לא מסופר בסיפור זה: "בקול שקט היא מבקשת הפסקה קצרה. את כוס המים המוגשת לה היא דוחה בחיוך סלחני. אחרי הפסקה היא תספר איך נורו כולם"⁸¹.

הסיפור על גרעין הטראומה נותר גם הפעם אילם, מכוסה ומושכח, ואקט הסיפור הופך להיות ניסיון נוסף לא מוצלח לספר על המפגש הרגעי, שבו נבקע להרף עין מחסום השכחה בין שני הזמנים – זמן ההווה וזמן הטראומה – ושב ונחתם בשכחה המותרת אחריה רק עקבות.

3. שכחה מרפה: העלאת הזיכרון לצורך הרפיה ממנו

עד כה הצגתי שני סוגים של שכחה, המכתיבים יחסים שונים בין השכחה לזיכרון:

1. שכחה עמוקה, שבה הזיכרון עטוף בשכחה לצורך שמירה על האותנטיות שלו.
2. שכחה מבודלת, שבה מתקיים מתח מתמיד בין זיכרון היומיום לזיכרון הטראומה, כשהשכחה מהווה מחסום בין שני זיכרונות אלה.

בחלק זה של המאמר אציג את סוג השכחה השלישי: השכחה המרפה, שהיא התוצאה של עיבוד הזיכרון הטראומתי כדי להגיע לסוג של הרפיה ממנו. יחסי השכחה והזיכרון אינם נבחנים אל מול העבר, כי אם אל מול פני ההווה והעתיד. בסוג זה של שכחה אתייחס לשני תהליכי עיבוד, הפוכים באופיים: האחד באמצעות מחיקה מכוונת של הזיכרון; השני, העלאה של הזיכרון הטראומתי במרחב מוכל, שבו ניתן לעבד את הטראומה, וכדברי פגיס, למוד אותה, ולהגיע למישור החי.

80 שם, שם.

81 שם, שם.

מחיקה מכוונתבשירה "סוף והתחלה" כותבת שימבורסקה:⁸²

סוף והתחלה / ויסלבה שימבורסקה

אֶחָרֵי כָּל מְלַחְמָה
 מִיִּשְׁהוּ חַיֵּב לְנִקּוּת.
 סֹדֵר קְלִשְׁהוּ
 הָרִי לֹא יִתְרַחֵשׁ מְעַצְמוֹ. [...]
 אֲלֵה שִׁידְעוּ
 מֵה יִתְרַחֵשׁ כָּאֵן וּמְדוּעַ,
 חַיִּבִים לְפָנֹת מְקוֹם לְאֵלֵה
 שִׁיּוּדְעִים מְעַט.
 וּפְחוֹת מְמַעַט.
 וְלִבְסוּף, שׁוֹם דְּבַר.

בְּעֵשֶׂב, שְׂכֶפֶה
 אֶת הַסְּבוֹת וְהַתּוֹצְאוֹת,
 מִיִּשְׁהוּ חַיֵּב לְשֹׁכֵב לוֹ
 עִם שְׂבִילַת בֵּין שְׁנָיו
 וְלִבְהוֹת בְּעַנְנִים.

בדבריה אלה מבקשת שימבורסקה להניח לזיכרון העבר של המלחמה שהסתיימה, להרפות מן העיסוק בניסיון להבין את סיבותיה ותוצאותיה, ולהגיע אל מצב השקחה הרפויה, שבה אפשר להתחיל מהתחלה ממקום של בהייה בעננים. הבקשה של שימבורסקה להשתחרר מעול השלשלאות של הזיכרונות הטראומטיים כדי לחזור לחיים טבעיים, נטולי כובד, מדגימה סוג של שקחה המפנה את הזיכרון מתוכנו: "אלה שידעו... חייבים לפנות מקום לאלה שיודעים מעט. / ופחות ממעט. / ולבסוף שום דבר", או לחלופין מכסה על הידע של הזיכרון אט אט "בעשב שכיסה את הסיבות והתוצאות". התהליך הרדוקציוני מן הזיכרון אל השקחה הוא המאפשר את השכיבה על הדשא עם שיבולת בין השיניים ואת הבהייה בעננים.

שכחה קתרטית

סוג אחר של שכחה לצורך הרפיה הוא אותו סוג קתרטי כגון זה המוצג באודיסיאה, המושג באופן הפוך. כאן, דווקא העלאה של הזיכרון לפרטי פרטי, בסוג של רפלקציה עצמית, היא המשתחררת מכבלי הזיכרון ומאפשרת את השקחה המושכלת. האודיסיאה מהווה דוגמא להתמודדות הזיכרון עם השכחה, המכוונת להגיע אל מרחב אחר של התמודדות, מרחב הנוחם והחמלה. לפני שאודיסיאוס מסיים את המסע שלו, מוביל אותו הומירוס לתחנה האחרונה,

82 ויסלבה שימבורסקה, סוף והתחלה (תל אביב, 1996) 16-17. © כל הזכויות שמורות להוצאת גוונים.

אי הפיאקים. הוא מגיע לאי עירום ועריה, אחרי שניתק מקליפסו שהצליחה לאחוז בו שבע שנים תמימות בעבותות אהבתה. כשאודיסיאוס עושה את דרכו לאיתקה, יוצר פוסידון סערה גדולה, המותירה את אודיסיאוס ללא הרפסודה שלו. בשארית כוחותיו הוא עולה מן הים אל אי הפיאקים, שם מחייב אותו המלך אלקינואוס לספר קבל עם ועדה את סיפור תלאותיו, למן רגע ההפלגה מטרויה ועד הגעתו לארץ הפיאקים. רק לאחר שאודיסיאוס נושא את עדותו, ומעלה בזיכרונו אחת לאחת את התחנות שעבר בדרך, משחרר אותו אלקינואוס לדרכו, אל ביתו, אל איתקה. התחנה האחרונה של אודיסיאוס לפני השיבה שלו היא משמעותית ביותר. העלאת הזיכרון בפני ציבור שלם של אנשים, פעולת העדות שמבצע אודיסיאוס והכלתה על ידי הקהילה, היא המאפשרת לו לחזור אל ביתו לעתיד חדש. אקט ההיזכרות הפומבי, במרחב מוכל, "פינה" מקום לעתיד שבו ניתן לחזור לאותו שיווי משקל שהופר, שבין שכחה וזכירה. אודיסיאוס של הומירוס איננו סיפור על טראומות, אלא סיפור הרפתקאות שדרכו מתגבשת זהותו של הגיבור עד לשיבתו לביתו ולמולדתו. אבל אפילו בסיפור זה הגיבור אינו שש לספר את סיפורו, ומי שדוחף אותו לספר ולהעלותו לזיכרון לפני שיבתו לביתו הוא גורם מחוצה לו, אלקינואוס, מלך הפיאקים. במצבי טראומה, כפי שכבר ראינו, המתח בין שכחה לזיכרון חריף אף יותר.

בשירו של גורי "לאור הזכרונות"⁸³ מוצגת דרישה הפוכה לחלוטין מזו של שימבורסקה, אך תוצאתה דומה, לרעתי. הדובר קורא בשיר לזיכרונות שיעלו מתוך המחילות, מהחושך, מהמקום המחוק, כדי שיתאפשר הבכי ויביא עמו את הנוחם המרפה. הוא קורא לזיכרון, ולא לשכחה, אך התוצאה של הזיכרון היא התרתו:

לאור הזכרונות/ חיים גורי

ובזְכוּרֹן הַזֶּה תִּחְיוּ גַם אִם לֹא תִרְצוּ בְּכֶךָ, גַּם אִם תִּשְׁכְּחוּ...
אָמֵן, אָנִי אוֹמֵר לְכֶם תְּמִיד עַל אֵף הַזְּמַן, הַרוּחַ וְהַמַּיִם, הָעֵקֶבּוֹת לֹא יִמְחוּ...
כִּי צְדָקְתְּכֶם לֹא תִבּוֹא בְּמַחְלוֹת לְהִסְתַּר,
כִּי הַקּוֹלוֹת יִגְעוּ
וְהַחֲשׂוֹךְ יִיָּאֵר וְיִקְרָא
וְהָאֶפּוֹל יִקְרַב וְיִרְאֶה
וְהַמְּחֹק יִקּוּם וְיִשְׁמַע
בְּכִי שְׂיָשׁוּב,
לְמַרְגְּלוֹת הַנְּחֻמָּה הָאֲמוּרָה.

סוג כזה של זיכרון מאפשר להגיע אל הבכי והנוחם דרך העלאתו ואמירתו, אבל ייתכן שהאקט הקתרטי הזה יאפשר באופן פרדוקסאלי את השכחה המרפה.

את הצורך להעלות את הזיכרון, כדי אולי להרפות ממנו, זיכרון לצורך שכחה מושכלת, אדגים באמצעות השיר "כח המשיכה" / פגיס.⁸⁴

83 חיים גורי, מאוחרים (תל אביב, 2002) 69. © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.

כח-המשיכה/ דן פגיס

אם ארד אל תוף הבקעה, אעלם. השטח המת יבלע אותי. ובכן אדלג מעליו, אקפץ מצוק אל צוק. לפחות מצמרת אחת אל אחרת. כף אני מחליט – ובו ברגע, מעשה שטן, נוטש אותי כחי החרגולי ותוקף אותי כח-המשיכה אל השטח המת, אל כל קטע זעיר ונונה שבו.

אני שולף מטר מגולל כשבול, מתחיל לזחל, מודד את הגמות, הערוצים, הבקעות, קפלי הקרקע – את הקף העולם העקב. הנה הוא נפרש לפני, מישור חי.

במאמרה "אתם שואלים כיצד אני כותב? דן פגיס והפרווה של הזיכרון"⁸⁵ מציינת אורחי כי סמוך למותו החל פגיס לכתוב קטעי פרוזה, המסופרים על ידי ישות זוכרת, שכוח המשיכה הוא אחד מהם. לדעתה, השינוי שעושה פגיס בערוב ימיו מהותי ביותר, וניכר שהחליף את כתיבתו שהתאפיינה ב"התחמקות משוכללת" בישירות בעלת אופי אוטוביוגרפי. מבחינתה, זהו מהפך פנימי עמוק, מעין המרת דת, שסימניה הם המעבר לכתיבה בפרווה, שינויים בתימאטיקה, בטון ובשפת הדימויים.⁸⁶ אותו "בקע בחומת השכחה" שעליו מדבר פגיס בהקשר של שירו "עקבות" הורחב בעבודה מאומצת, כדי לעלות מהמעמקים אל המישור החי, כדבריו.⁸⁷

ב"כח-המשיכה" הדחה לדלג מעל "השטח המת" מומר בדחה אחר, "כח המשיכה אל השטח המת", משיכה השואבת את הדובר דווקא אל הבקעה, אל השאול. השטח המת הוא ישות המאיימת לבלוע את הסובייקט ולאיינו, ולמרות הניסיון לדלג מעליו מוצא עצמו הדובר נמשך אליו, מודד אותו, ובמידתו מחיה אותו. "השטח המת" מניח את קיומו של אתר שכוח, אתר עיוור, השב ותובע את קיומו במלוא העצמה מתוך עיוורונו. המאמץ להתמודד עם הטראומה הוא מאבק בלתי פוסק של הדובר עם האין, או בלשונו התמונתית של פגיס: "אני שולף מטר מגולל כשבול, מתחיל לזחל, מודד את הגמות, הערוצים, הבקעות, קפלי הקרקע – את הקף העולם העקב. הנה הוא נפרש לפני, משור חי."⁸⁸ ההתמודדות עם ההיעדר מגולמת בפעולת המדידה. הדובר משתמש במטר מגולל, שאותו הוא שולף כשם ששבול יוצא מביתו למסעותיו. בשלב זה של הדימוי מתמזג הדובר עם המטר, ההופך לאותו שבול היוצא לנדודיו בעולם כדי למוד את כל המקומות של האין: "הגמות, הערוצים, הבקעות, קפלי הקרקע – את העולם העקוב". המשותף לכלל האתרים הגיאוגרפיים הללו הוא המבנה הגיאולוגי הכולל לקונה, היעדר. בתוך כל הישיות הללו מצוי חלל, שאותו מודד השבול. פעולת המדידה מתבצעת רק כאשר השבול יוצא מביתו, אבל נושא אותו בו-בזמן לכל המקומות הללו. תוך "מדידת" ההיעדר, הולך ונפרש לפניו מישור חי. המדידה מנכיחה את ההיעדר, מחיה אותו. פעולת המדידה של המרחבים החלולים שבבקעה (רמז לחזון העצמות

85 אורחי 94-110.

86 שם 101-102.

87 ריאיון עם יאירה גינסור, מתוך אורחי 98.

88 פגיס 257.

היבשות), של היקף העולם העקוב, היא המאפשרת לו להפוך את העקב למישור חי. באופן פרדוקסאלי מתאפשרים החיים דווקא מתוך הנפילה לתוך החלל ומתוך התהליך האטי של מדידתם. החרגול המנתר בקפיצות מעל לשטח המת מומר בשבילול הזוחל לאיטו, על גחונו, בתוך השטח המת, ובמדידתו האטית והשקולה נפרש לפניו מישור חי.

לסיכום, כדי להבין את מנגנוני הזכירה והייצוג של הטראומה, איננו יכולים להרשות לעצמנו להתעלם ממנגנוני השכחה. הזיכרון לבדו יכול להיות מעמסה, במיוחד כשמדובר בטראומה. במאמר זה סקרתי שלושה סוגי שכחה: שכחה עמוקה שביטאה מצב ראשוני (פרימארי) של הטראומה, המסמנת רק את גבולות/עקבות הזיכרון הנעדר. שכחה מבדלת, המונעת יחסי גומלין בין זיכרון העבר הטראומתי לזיכרון היומיום. בכך מופחת הקושי של המפגש עם הזיכרון הטראומתי, תוך קיום של חיים כפולים, זה לצד זה: חיי הטראומה של העבר וחיי ההווה השוטפים. ולבסוף, שכחה מרפה, קתרטית, שהיא שכחה גמישה ופתוחה המאפשרת את שובו של המודחק כזיכרון אקטיבי ודינאמי, שיכול אולי להוביל להתקיימות במישור החי.⁸⁹ כשהשכחה אינה דווקא כישלוננו של הזיכרון, הרצון לשכוח יקבע לא במעט את היכולת לבנות עתיד, שלא יהיה שחזור מדויק של העבר. היכולת לבחון את הזיכרון ממקום מכיל, כגון השפה הפואטית, מאפשר את השכחה המושכלת, ואולי גם את אפשרות ההרפיה מהטראומה, שיכולה להוביל אל מישור ההתקיימות הפתוח. כדברי עמיחי:

שְׁכוּחַ, זְכוּר, שְׁכוּחַ.

פְּתוּחַ, סְגוּר, פְּתוּחַ.⁹⁰

89 בלשונו של פגיס מתוך השיר "כח המשיכה".

90 עמיחי 177.